

Långvandring i Södra Ängby och Judarskogen 29 november 2021



Dagens vandring startade vid Islandstorget, där de två sista vandrarna anslöt.

Vi hade då blivit 12 deltagare.

Som vanligt hade Margaretha delat ut informationsmaterial om vandringen.



Vid Zornvägen kom vi in i villaområdet Södra Ängby från 1930-talet, som är det största sammanhängande funktionalistiska villaområdet i Sverige.



"Husens strikta geometri, deras ljusa fasader och deras upphöjda läge med naturen orörd runtom är karakteristiskt för villor i Bromma" enligt infobladet.

Alla hus är vita och till slut blev det nästan trist



Utefter Ängbyhöjden är villorna större och har en underbar utsikt över Mälaren.



På andra sidan vägen finns ändå byggnader i annan stil.

Här är det Kvinnliga Kontoristföreningens (KKF) hus "Solhöjden" från början av 1900-talet, som används för fester.



Bortom Mälarens vatten skymtar man bron över till Drottningholm.



I utkanten av det likformade området finns det – äntligen – hus i annan färg och annan arkitektur.



Här gick vi in i Judarskogens naturreservat med sin unika natur.



Vi följde naturstigen som går genom en verklig urskog med många rotvältor och där fallna träd lämnas (om de inte blockerar stigen).



Överallt finns stora stenblock.



Efter en stunds vandring kom vi fram till torpet Lugnet, ett statar-torp som ursprungligen har hört till Åkeshovs slott.

Det knuttimrade torpet finns inritat på kartor från 1800-talet men är troligtvis mycket äldre.



Efter en stunds diskussion bestämde vi att detta var en lämplig plats för matsäcks-paus.



Här finns bra sittplatser och det var lä, vilket var skönt i det ganska bistra vädret.





Matpausen blev inte så lång av naturliga skäl, utan vi fortsatte vår vandring.



Snart kom vi fram till fågelsjön Judarn, där isen redan hade lagt sig, trots att det inte hade varit minusgrader särskilt länge.

Till vår förvåning såg vi en skridskoåkare som hade vågat sig ut på en runda.

Han hade ändå en ispik med sig, och isen höll, – i alla fall så länge vi var i närheten...



Stigen fortsätter en bra bit utefter sjön.



Här är en skylt som förklarar hur alla stora stenblock har kommit dit.

De är flyttblock som har förts dit av inlandsis eller glaciärer för tusentals år sedan.



Väl ute ur skogen kom vi fram till Åkeshovs slott med anor från 1600-talet som numera är hotell.



Några tog tunnelbanan hemåt där vid Åkeshovs station, men vi andra fortsatte vidare mot Brommaplan.



Där avvek ytterligare några, men vi övriga tog det avslutande fiket på Vivels konditori, innan vi åkte vidare hemåt.



Det var skönt att komma in i värmen och få något varmt i sig efter denna härliga om än lite kyliga vandring.