

Reportage från Hallandsresa med historiska förtecken onsdagen den 24 maj 2023



Morgonen den 24 maj samlades 55 Spf-Kvarnen medlemmar för en resa i Halland med historiska förtecken. Starten gick till Simlångsdalen där våra guider Dorrit och Ben Olander hämtades upp.



Lagom till första anhalten, **Danska Fall i Simlångsdalen**, bröt solen fram och vi fick en underbar promenad genom skogen till de vackra och spännande fallen. Våra guider såg till att vi var välmatade med spännande och intressant historisk information inför besöket.

Vill du veta mer om Danska fallen, [klicka här](#)

Dorrit och Bengt bjuder även på trevlig musik. [klicka här](#)



Vill du veta mer om Mästocka Ljunghed,
[Klicka här](#)

Resan gick sedan vidare till Mästocka Ljunghed.

Under resan dit, fortsatte den utförliga och spännande informationen från våra guider. Man kunde verkligen känna historiens vingslag och leva sig in i hur det var och såg ut i Halland för några hundra år sedan.

Vid ankomsten bjöd Resekommittén på kaffe och frukostbulle som vi njöt av i solskenet. Vi tog sedan en promenad över heden, till den vackra utsiktsplatsen över Björsjö. Vi noterade också att Hallands landskapsblomma, hårginst, hade börjat slå ut.



Resan fortsatte genom det vackra landskapet till **Sjöaredsstenen** strax öster om Knäred. En minnessten över freden som satte punkt för Kalmarkriget 1613. Vi är nu, tack vare våra kunniga guider, fyllda av kunskap om olika slag och andra historiska händelser om hur Halland och övriga landskap till slut blev svenskt i kampen mot danskarna.

Vill du veta med om freden i Knäred, [klicka här](#)

Resan avslutades med en sen lunch på Tallhöjdens värdshus innan vi vände hemåt. En härlig dag med många upplevelser av naturens skönhet, vår historia och trevliga möten.

Text: Birgitta Ritter

Foto: Pia Flodin och Kenneth Persson