



23-27 augusti
BOHUSLÄN



Hotell Bohusgården I Uddevalla

*Följ med och upplev några härliga dagar på Västkusten.
Saltön-Handelsman Flink-Åstol-Tjörn, det är bara några av de platser
vi ska uppleva. Häng med.....*

Tisdag 23 augusti

Avresa från Sundsvall med slutdestination Uddevalla. Hotell Bohusgården blir vårt högkvarter i fyra nätter. Resan går via Bollnäs-Rättvik- Mora-Malung in i Värmland till Torsby. Lunch avnjuts på Sahlströmsgården. Efter lunchen får vi en visning av konstnärshemmet. Längs Frykens strand passerar vi Sunne och Rottneros parken. Vår resa går på västra sidan av Vänern via Åmål och Vänersborg till Uddevalla. Efter middagen välkomstsamling och programinformation.

Onsdag 24 augusti

Frukost och avresa västerut mot Marstrand och Carlstens fästning. Här strosar vi runt en stund i denna 1800-tals miljö som en gång var Oskar 11 sommarparadis. Vidare till Stenungssund för lunch. Därefter till Rönnäng på Tjörn och en båttur ut på Marstrandsfjorden till Åstol, den lilla ön med vita trähus. Omgiven av karga klippor som ser ut att resa sig ur havet. Ön ligger mellan Tjörn och Marstrand på den Bohuslänska kusten. Åter till vårt boende för middag och trivsel.



ÅSTOL



MARSTRAND

Torsdag 25 augusti

Frukost och avresa till "Taube-land", via Henån och Morlanda på Orust. Färja till Malö-Flatö-Ängsö.



Förmiddagskaffe vid handelsman Flink. Vi besöker "Saltön" känd från Viveca Lärns kända Tv-serie. Dagens lunch serveras vid havet.

Vi tar färjan över Gullmarsfjorden till Lysekil för en rundtur i stan.

Åter till hotellet för middag och samkväm.



SALTÖN



LYSEKIL

Fredag 26 augusti

Efter frukost besöker vi Uddevallas stolthet, den vackra strandpromenaden. Därefter reser vi mot Norra Bohuslän och besöker Vitlycke Hällristningar i Tanumshede. Efter lunch kör vi kustvägen och ser Grebbestad-Fjällbacka och "havets E 6" Sotenkanalen.

Vi avslutar med ett besök på den riksbekanta Smögenbryggan.
Åter till hotellet för middag och samkväm.

Lördag 27 augusti

Efter frukost säger vi adjö till vackra Bohuslän och ställer in kompassen på Karlstad. Konstnären Lars Lerin har byggt om danspalatset Sandgrund till sin egen konsthall. Efter besöket åker vi till Frödings Alster för lunch och visning av skaldens hem.
Det är dags att återvända mot Dalarna och Medelpad.