

## Höstresa till Västerås domkyrka och Biskopsgården.

**SPF Seniorerna Svärdsjö-Enviken har besökt Skultuna och Västerås. Skultuna Messingsbruk ligger mitt i en vacker bruksmiljö från 1809. Det lilla museet visar bl.a. hur en större ljuskrona sätts ihop av många delar. Där finns en imponerande samling av ljusstakar och gamla redskap. Fatljusstaken har varit mycket omtyckt, därför att ljushållaren kunde anpassas till hemstöpta ljus av olika tjocklek och fatet kunde fyllas med vatten, som en extra säkerhet i forna tiders träbebyggelse. Bulkrukor är bra att bära vätska i: inget kan skvimpa över! Det finns möjlighet att fika i ett trevligt café med den forsande Svartån utanför.**

**Efter lunch på Djäkneberget, med en fantastisk utsikt över Västerås, for vi till Biskopsgården, som ligger mitt emot Domkyrkan. Tomas Söderberg, den nu avgående biskopen i Västerås stift, tog emot oss för en visning av de offentliga rummen och kunde berätta gårdens historia. Den tillträdande biskopen Mikael Mogren har redan installerat sig i den privata delen av gården, så den kunde vi inte besöka. Tomas Söderberg berättade också om sitt arbete inom stiftet, inom Sverige och internationellt. Man kunde förstå att han hunnit med mycket och upplevt mycket under sina år som biskop. Att bli pensionär kräver en viss omställning:**

**-Jag får gå ut i trädgården på morgonen och se om det fallit några löv. Om det inte har gjort det, går jag in och sätter på kaffe, sade Tomas Söderberg, som tidigare bott i Svärdsjö, men nu bor i Falun.**

**Västerås Domkyrka började byggas på 1200-talet och blev egentligen inte färdigbyggd förrän på 1500-talet. Då hade den ändrat karaktär från katolsk helgedom till protestantisk. Här finns flera förnämliga flamländska altarskåp och målningar. I den gröna Guide Michelin, Frankrikes förnämsta turistguide, bedöms Västerås Domkyrka vara mycket sevärd, tre stjärnor.**

**-Det är mer än vad Uppsala Domkyrka anses vara värd, berättade den unge kyrkvaktmästaren, som var vår guide, med illa dold förtjusning.**

**Erik XIV ligger begravd i koret i en sarkofag av marmor. Hans riksregalier finns f.n. utställda i ett säkerhetsskåp, sedan de tidigare stulits från sarkofagen.**

**I samband med den stora restaureringen 1958-1961 flyttades tre fönster med moderna glasmålningar till norra sidan av kyrkan. Endast på sommaren kommer solen åt att lysa igenom dessa målningar på kvällen. Men då blir effekten fantastisk!**

**-Kom tillbaka hit nästa sommar på en onsdagskväll, för då är kyrkan öppen! uppmanade oss guiden.**

**Utanför domkyrkan finns en staty av biskop Johannes Rudbeckius, som på 1600-talet grundade Sveriges första gymnasium. Då var utbildning bara till för pojkar, men i Biskopsgårdens källare ordnades det samtidigt med undervisning för flickor.**