

## **Färgstarkt bildspel om Indien och värmande soppa**

**SPF-föreningen Svärdsjö-Enviken fick vara med om en rundresa i nordvästra Indien under sitt månadsmöte i oktober. Det var Fanny och Pelle Johnson, som hade sammanställt ett bildspel av sina bilder därifrån. Publiken fick följa med till givna turistattraktioner som Taj Mahal, Jaipur och Delhi, men fick också ta del av livet på landsbygden: marknader, överfulla bussar och lokala små skolor. Fanny berättade levande om möten med människor av alla de slag; ofattbart rika familjer kontrasterade mot misären i storstadens gränder.**

**Föreningens ordförande, Karl-Åke Dahlgren, berättade att föreningen har haft en instruktör från Civilförsvarsförbundet hos sig och att närmare femton personer har deltagit i en halvdag med hjärt- och lungräddningsövningar. Föreningen har köpt in en hjärtstartare, som hädanefter är med vid varje månadsmöte.**

**Vice ordförande Jan-Erik Hybinette lottade ut kaffe och gjorde reklam för bridgeresan till Åland i slutet av november. Det finns platser kvar, sade han.**

**Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer föreningen att starta en kurs i kalligrafi nu i oktober och senare en kurs i nybörjarengelska. Båda kurserna ska gå i Svärdsjö. Anmälan kan göras hos Helena Dahlstrand, tfn 0246-60108. (Det finns telefonsvarare!)**

**Som alltid vid oktobermötet serverades hemlagad ärtsoppa och den hade rykande åtgång. Karl-Åke Dahlgren tackade de duktiga damerna i förplägnadskommittén å allas vägnar.**