

En resa i ord och ton.

Medlemmarna från SPF i Ludvika och Grangärde åkte på en fantastisk resa i Finnmarken med Birgitta Ahrås som guide och Benny Eriksson, trubadur. Resan startade i Ludvika och första stoppet var i Grangärde. Ett kort stopp gjordes i Norhyttan för en titt på "slaggslottet", byggd av slaggstenar. Där lär tidigare 90 personer bott men byggnaden är nu en ruin. Nästa stopp var vid Pajsoån. En fantastisk rofylld plats. Här spelade och sjöng Benny några visor. Stämningsfullt! Därefter begav vi oss till resans mål, den vackert högt belägna Telningsbergsgård. Här blev vi väl mottagna av dess ägare Anders Kling. Vi fick en guidning om gården och kunde också gå in i alla bodar och hus. Här finns Sveriges äldsta ria (torkhus) som vi även fick gå in i.

Kaffe och smörgås intogs på gårdstunet i det strålande vädret. Benny underhöll med visor av Nils Parling. Han gav oss också en lektion i kolning. Därefter var det dags att vända hemåt. Ett stopp var det på hemresan i Skattlösberg, Dan Anderssons hemtrakter. Här slog vi oss ner i gräset och njöt av Bennys tolkning av Dans visor. Många sjöng med och det var mycket stämningsfullt i rätt miljö.

Under hela resan berättade Birgitta, på sitt kunniga sätt om livet i finnbygden förr, om byar vi passerade och även Dan Andersson.

Hemma igen och alla var mer än nöjda. En ny resa står redan på önskelistan.

Kanske bär det av till Skifsens Finnby nästa gång.



Text: Brita Ericsson

På bild: Benny Eriksson underhåller med sång o musik.

Foto: Lena Lindberg