

Sammanfattning från vårfesten på Slimminge bygdegård den 11 maj 2016

Det var en strålande försommardag. Trädgårdarna prunkade av blommande äppelträd, syrener som knoppades, en och annan blommande rododendronbuske och vitsippor i skogen. Ja, allt på en gång. Vart tog våren vägen? När den inhyrda bussen från Thells nådde krönet på "Dörrödsbacken"

och vi såg det böljande skånska landskapet breda ut sig med den mörka granskogen, de skira ljusgröna lövträden, de fullmatade gula rapsfälten och långt bort i fjärran ett glittrande hav, då var det så vackert att det nästan gjorde ont. För en gammal norrlänning är detta magiskt.

Det var ett glatt gäng som strömmade in på Slimminge bygdegård. Damerna hade plockat fram sommarklänningen och herrarna gjorde sitt bästa för att se somriga ut. Förväntningarna var stora.

Smörstekt färsk gös med dillsås, färsk potatis och god dricka till, det skulle smaka. Raska värdinnor såg till att servera maten i snabb takt. Maten fick mer än godkänt av gästerna och jag hörde ingen klaga på drycken heller! Det var en fantastisk stämning och många högljudda skratt hördes i lokalen.

En kortare information lämnades av programkommittén. Resan till Budapest planeras nu göras den 3 oktober 2016. Det är med kort varsel och vi får se om det går att genomföra.

Nytt är också

ett studiebesök på Volvo i Göteborg under hösten, om intresse finns. Det tidigare aviserade bilrallyt den 27 augusti kolliderar med Genarpsdagarna och kommer istället att genomföras den 20 augusti.

Efter maten serverades kaffe och kaka och därefter följde underhållning. Vi gästades av de två vismusikanterna, Agneta Grundström från Torna Härad och Hasse Andersson från Frosta Härad.

Med andra ord, genuina skåningar, som sjöng visor och ballader på skånskt manér. Mellan visorna berättade Agneta skrönor och myter från gångna tider. Det fanns väl en och annan av oss som inte riktigt kunde tillgodogöra sig den skånska dialekten, men det är aldrig försent att lära sig något nytt.

Nya utmaningar håller oss pigga och alerta. Den fantastiskt vackra sången och musiken lyfte stämningen ytterligare och många kunde inte hålla styr på sina ben, utan måste svänga ut på dansgolvet. Det gällde att passa på när det bjöds. Musikanterna bjöd dessutom på två uppskattade extranummer.

Dagen avslutades som vanlig med lotteriet.

Ordf. Alf Jivéke tackade alla som medverkat och bidragit till den trevliga vårfesten, samt önskade alla en trevlig sommar.

Hedersordförande John E Nilsson tog tillfället i akt, att för församlingens räkning, tacka för maten.

Han tackade också styrelsen och alla funktionärer för det oavlönade arbete som de lägger ned för föreningen. Han avslutade på sedvanligt sätt med att berätta en rolig historia. Ett mycket uppskattat inslag.

Uppfyllda av musik och glada skratt strömmade man ut till den väntande bussen, trodde man.

Där fanns ingen buss, men väl en iskall vind, som nu dragit ner från norr och kylde de tunt klädda damerna. Det blev en kort väntan på bussen men inga sura miner syntes. Vem kunde bli irriterad efter en så trevlig eftermiddag.

Vid pennan

Monica Olsson sekr

Fotografen var på utlandsresa därför inga bilder.