

Utflykt till Sävö 2022-06-17

Vilken fantastisk underbar dag!!! vi elva som begav oss till Sävö fick uppleva. Vi samåkade till Källviks brygga där vi blev hämtade med båt av reservatsförvaltaren Jan Linder. Vi följdes alla åt fram till Sävö gård medan Jan berättade om skötsel av arrendet efter de regler som reservatsbestämmelserna kräver. Han berättade om de tidigare arrendatorerna Märta Andersson och Evald Nielsen som lämnat spår efter många år på ön: Där finns ett valnötsträd som blommar och gav nötter och en äkta kastanj som dock inte gav någon avkastning och många andra växter. De trivs i det skyddade läget mitt på ön omgärdat av ganska höga berg och skog. Odlingsäsongen gynnas av sena vårar då Östersjön fortfarande är kall vilket kompenseras på höstarna då havet bevarar värmen. Vi delade sedan på oss beroende på vilka stigar vi ville följa. Några gick ner mot lotsplatsen vid Sävsundet för att bland annat titta på Lotsmuseet. Andra följde sörmlandsleden och intog sin matsäck på rastplatsen vid Huvviken och några följde den blå stigen utmed västra stranden och fann fina badklippor på en udde där bara en tacka och två lamm var vittnen. Vi återsamlades vid vandrarhemmet där vi undfägnades med kaffe och toscakaka. Sörmlandsledens östra slinga tillbaka mot bryggan leder upp på ett berg med magnifik utsikt där vi i fjärran skymtade Landsorts fyr och sedan passerar Anita Gredes skulptur 'Stella Maris' – ett vindskydd och samtidigt symbol eller skyddsväsen för innanhavet Östersjön.



Mer bilder
nästa sida



En bild till nästa sida

