

## 20230513-22 Rapport från Portugalresan

SPF Seniorerna Guldstaden har under maj månad genomfört en resa till Portugal och Spanien i samarbete med Reseproducenten.

Lördagen den 13 maj lämnade vi Falmark på väg mot nya äventyr. Malin Lindberg var vår färdledare, som skulle hålla ihop gruppen, informera och finnas till hands vid frågor. Efter några timmar på Arlanda satt vi på planet till Faro i Portugal. Nu kändes det i gruppen att alla var förväntansfulla.

När vi landat hade vi 4,5 mil i buss med sikte på Albufeira. Var ska vi övernatta första natten? Alltid spännande, när man kommer in på nya hotell.

Dag 2 möter Anna, vår lokalguide, oss för att ge en rundvandring med såväl buss som till fots. Bl.a. den gamla delen med fiskehamnen, utsikt från stadens balkong mm. Guiden hade kunskap om allt vi passerade och såg. Under hela resan nämndes den jordbävning som drabbat området på 1700-talet.

Nästa dag var vikt för egna upptäckter. Trevligt var att var vi än strövade, så dök det upp en och annan från gruppen.

Dag 4 åkte vi på en heldagsutflykt till bl a Tavira, Algarves, Venedig, sedan till Olhão – en av regionens viktigaste fiskehamnar. Vi avslutade i Faro där vi fick ta del av utforskningar av de äldre delarna med vår guide. Dag 5 mot nya äventyr med sikte på Portugals trädgårdar. Bergsområdet Sierra de Monchique är svårt att beskriva måste upplevas med sin vegetation och varma källor. Likaså Silves från 1100-talet och Fóla, som erbjöd en fantastisk utsikt.

Dag 6 en dag på egen hand.

Dag 7 en heldag som gick mot världens ände, den sydvästligaste punkten i Europa – Kap St. Vincent. Färden gick vidare mot Lagos där vi strövade längs mysiga gator för att sedan få njuta av Ponta de Piedade med fantastisk utsikt över Atlanten.

Dag 8 började med några timmars resa till Sevilla, där en guide tog oss runt och visade bl. a. katedralen och kungapalatset Alcazar. En plats som gav oss rysningar, när vi anlände till en sådan fantastisk miljö.

Dag 9 efter egen tid satt vi i bussen igen för att styra färden till Torremolinos. En underlig känsla faktiskt, hela vägen ner mot kusten lutade nedåt.

Dag 10 var det dags för hemfärd. Mot Malagas flygplats.

För att sammanfatta resan med upplevelser, intressant historia, naturupplevelser, klippor, storkar, blommor, frukter, träd, fiskehamnar, korkträd, vandringar mm.

Mycket att smälta för en "seniorhjärna" (även för andra hjärnor Ha Ha). Nu behövs lite vila innan nya resmål ska undersökas.

Foto och text Carina Åman