

Sara Lidman och hennes Misstenträsk



SPF Seniorerna Guldstaden genomförde häromdagen en dagsresa till Misstenträsk och Jörn.

Dennis, som satt bakom ratten denna dag, hämtade upp de förväntansfulla resenärerna vid 9-tiden. Sedan bar de iväg mot första stoppet, som var Misstenträsk. Där tog Karl-Hugo emot oss och guidade oss till Saras hemgård. Vi kunde gå tunt bland hus och ladugård och titta in i fönstren. Tyvärr får inte turistgrupper komma in i husen. Men vi förstod när vi kom tillbaka till gamla skolan igen, att det bästa återstod. Nämligen Ulla Stenberg och hennes man Karl-Hugo, som hade otroligt mycket intressant att berätta om Sara och hennes liv såväl i Misstenträsk som på andra platser i världen. Under tiden bjöds vi på kaffe, hembakade bullar och kakor, som serverades av Ella, Ulla, Marie och Marika. Antal boende i Misstenträsk var när Sara växte upp 256 personer, nu bor där 30. Som vi ofta får höra om mindre orter läggs det mesta av all service ned så även i denna by. Skolan stängdes 1965, Affären 1969, Posten 1969. Saras pappa Andreas värnade om bönhuset, han var också den som såg till att det byggdes. Sara fortsatte i pappans fotspår, hon ställde alla gånger upp när hon kunde, då något var på gång i bönhuset och/eller skolan. Sara skrev om "Smärtans Boning" (= skolan). Hon hade inga problem i skolan, men många minnen hade hon från skamvrån och örfilar, som utdelades ofta bland hennes klasskompisar. Därav namnet.

Vid 18-års ålder började hon skriva dagbok. Mycket intressant läsning. Men Ulla som guidade oss, rekommenderade att vi skulle börja med att läsa Birgitta Holms bok om Saras liv och vad hon åstadkommit. "Då får ni en bra grund inför att läsa vad Sara själv skrivit".

Många delar av hennes liv fick vi återberättade under en knapp timme; hennes äktenskap, utlandsvistelser, familj, hackande på myren, hennes gran i skogen och många fler episoder.

Vi hade gärna stannat längre för att höra mer.... Men vi hade bokat lunch i Jörn på hotellet, där Jörnsköket en gång lagade mat till Skellefteå kommuns skolor. Vilken förvandling av lokaler... Fantastiskt härlig, robust inredning i en mysig miljö. Denna dag gav oss många nya intryck och upplevelser, vilket är just vad man förväntar sig av en resa. Tack till Dennis och resekommittén, som planerat och genomfört denna tur.

Text och Foto: Carina Åman