

Resa Trandansen

10-11 April 2024

Dag 1

En gråmulen aprilmorgon samlades 24 SPF-medlemmar för en två dagar lång resa till Hornborgasjön med omnejd. Högbergs Buss med reseledare Henrik W och chaufför Mats F hälsade oss välkomna ombord. Färden gick väster ut via Enköping, Västerås vidare mot Örebro och Skövde/Falköping och första besöket sjön Kvismaren för studier av Snok och Huggorm. Vädret var för kallt för att de skulle vara framme men någonting att besöka senare om man passerar där. Lunchen intogs vid Brunsbo Gästgiveri utanför Skara.



Bild 1, Stenröse vid Kvismaren, ett ormtillhåll

Vi åkte genom ett område som kallas Kameområde där terrängen är böljande med kullar som bildats av sediment från isälvar och dödissjöar som uppkom under och efter istiden. Nästa stopp blev Varnhems Kyrka, guidad tur där Catarina Samuelsson berättade historien om kyrkan där bla Birger Jarl ligger begravd.



Bild 2 Catarina berättar

Färden gick vidare mot Hornborgasjön och Trandansen. Drygt 9000 tranor var på plats. Vi hade tur och fick se några tranor som dansade.



Bild 3, Tranor vid Hornborgasjön

Dagen avslutades med incheckning och middag på Billingeus. Hotellet var helt nyrenoverat och vi hade en makalös utsikt av delar av Skövde från restaurangen.

Dag 2

Dagen inleddes med ett besök på Dalénmuseet med guidad rundvandring. Guiden Anders Löf berättade om den store uppfinnaren Gustaf Daléns historia,

AGA-fyren, spisen, radio, TV, sjukvårds-
utrustningar mm.



Bild 4 Gustaf Dalén och guiden Anders

Efter detta gick färden vidare för ännu ett besök vid Hornborgasjöns Naturrum som är beläget vid den norra delen av sjön.



Bild 5 Hornborgarsjöns naturrum

Här kunde vi studera en mängd olika fåglar dock ej tranor som befinner sig vid södra delen. Lunchen intogs på Mössebergs Kurort i Falköping. Efter lunch var det ett besök vid Falbygdens Osteria där möjlighet gavs att köpa ostar från ett urval av totalt 350 st olika sorter. Efter detta påbörjades färden hemåt med ett stopp vid den kända fågelsjön Tåkern utanför Vadstena. Vi besökte Tåkerns Naturrum vilket är mycket imponerade

och fick se en mängd olika fåglar som höll till i vattnet utanför. Besöket inleddes med en genomgång av guiden Hanna Hederberg. Vi hörde rördromen men kunde inte se den annat som uppstoppad i Hannas händer.



Bild 6 Tåkerns naturrum med guide Hanna



Bild 7 Vår guide Henrik Waldenström

Efter detta besök var det dags för "bussfika" vid Tåkern.

Vi var åter i Bålsta kl 2130.

Sammanfattning

Det var en mycket givande och intressant resa med ett mycket bra upplägg av Högbergs Buss tillsammans med en mycket duktig och kunnig guide, Henrik Waldenström, som behärskar natur, kultur, historia och fåglar, Stort Tack till Henrik. Ett tack till Mats som var vår bussförare och framförde bussen på ett säkert sätt. Vi tackar också Jennie och Viktoria på Högbergs Buss för ett mycket bra och trevligt arrangemang.

Många minnen kommer att finnas kvar länge.

Text: Lennart Carlsson, Gert Lidö

Foton: Gert Lidö, Lennart Carlsson

