

Dagen före Kristi Himmelfärdsdag satte sig ett 40-tal förväntansfulla SPF-are på en buss för att besöka Göteborgs norra skärgård. Vädret var något kyligt och mulet vid starten men bättrade sig efterhand som dagen fortskred. På något slingriga vägar reste vi till färjeläget i Hjuvik och skeppades över till Hönö med el-färjan "Gullmaj". Där mötte vår trevliga, kvinnliga lokalguide upp och hon följde med oss sedan hela dagen.

Första anhalten var Hönö Hembygdsmuseum där vi serverades kaffe och smörgås i trädgården under blommande päron och äppleträd. Museet var en gammal bonde och fiskegård från 1860-talet med gamla fiske- och jordbruksredskap, rester av en lanthandel och köksredskap, smörkärnor, strykjärn och vagnbodar.

Därefter följde en rejäl rundtur på öarna via Öckerö till Hälsö och på återvägen stannade vi vid Öckerö kyrka och guidades runt i den vackra granitkatedralen. Tyvärr var den gamla Mariakyrkan upptagen så den fick vi inte besöka. Efter en tur till den sydligaste ön Fotö, "ankrade" vi vid Hönö Fiskemuseum där man kunde studera hur livet i ett fiskarsamhälle kunde fungera under såväl krig som fred, många fiskare fick ju sätta livet till under krigsåren med beskjutning och minsprängningar. Ett rum fullt med uppstoppade sjöfåglar väckte stort intresse och många kommentarer.

Sedan var middagstimmen slagen och SPF-gruppen "invaderade" Restaurang Tullhuset där vi bjöds på inkokt lax med romsås och tillbehör. Mätta och belåtna kunde vi därefter återvända till vår buss och i tätande bilköer ta oss hemåt. Det går ju an att sitta i en bilkö i en bekväm buss och lita på att vår eminente chaufför Lennart lotsade oss säkert till hemorten som nåddes vid 17-tiden.

Nedtecknat av Eric Johansson