

Vårhälsning till Edabygdens SPF-Seniorer



Våren är på väg och vi hälsar den välkommen till vår Edabygd.

Vårvindar friska leka och viska, vinterns vita drivor har nu smultit och lagt sig ner att dö, solen kysser liv i skog och sjö.

Vinterns snö som föll har nu förvandlats till porlande bäckar där strömstaren spelar, dyker och häckar. Gäddorna leker i vikar och vass, flygande tranor och vita svanar landar svävande och graciöst på Edabygdens ängder efter att ha återvänt från sina vintervisten. Backarna fylls av vitsippor i hundratusental och snart kommer lärkan för att slå sin drill i skyn. Björkens söta sav så sakta stiger upp i kronan med allt som vi kan önska då dess små musöron färgar trädet i skir och ljuvlig grönska. Den ljusa kvällen är tillbaka, blir nu snart så fager och ljus ja likt en dager. Älvornas vingar bölja i sin glans när de i kvällsdiset svävar i skymningens stämningsfulla dans. Naturen står nu snart i blom och allt blir fyllt av doftens rikedom.



Visst har den varit kall i år, en vår så lång och svår, men allt det vi så länge trängt på nytt vi nu åter får. Det är först nu då all den längtan som vi i hjärtat gömmer om vårens ankomst är uppfyllt precis såsom vi går och drömmer. Vi hoppas att alla håller med oss nu, då vi till slut samfällt brister ut, ja visst så är det ju: VÅR BÄSTA TID ÄR NU!!!

Lev upp, lev ut och njut!

Vårvarma hälsningar från Styrelsen

Karin Boye:

Visst gör det ont när knoppar brister, varför skulle våren annars tveka

varför skulle all vår heta längtan bindas i det frusna bitterbleka

