



**FINLAND**  
**DE TUSEN SJÖARNAS LAND**  
**20-24 augusti 2018**



***Vårt östra grannland Finland kallas ofta för de tusen sjöarnas land, och det med all rätt för en tiondel av dess yta består av sjöar och vattendrag. På några dagar får vi uppleva några av Finlands många ansikten, skogen, skärgården, sjöarna och de vackra städerna. Vi besöker tre av Finlands mest intressanta städer, Åbo, Tammerfors och huvudstaden Helsingfors. En vacker båttur med den välkända Silverlinjen samt besök i Iittala glascentrum ingår också i resan. Det finns många skäl att ta en tur till vårt grannland i öster. Resan genomförs i samarbete mellan SPF-distrikt Kronoberg och Ryssbybygdens buss. Reseledare Boris Salomonsson.***

**Dag 1.** Vi åker från våra hemorter på förmiddagen norrut på E4:an mot Stockholm. Vi tar paus vid ett par tillfällen för lunch och kaffe. Väl framme i Stockholm stiger vi ombord på Silja Lines färja och får våra hytter. Båten till Åbo avgår kl. 19.30 och lite senare samlas vi för att njuta av bufféns läckerheter. Därefter ser vi oss om på båten, besöker taxfree-butiken och roar oss i baren och nattklubben. När du känner dig nöjd med dagen är hytten och kudden inte långt borta.



**Dag 2.** Efter en natt till havs vaknar vi utvilade och startar dagen med en stor frukostbuffé. Kl 07.00 lägger vi till i Åbo som länge också var Finlands huvudstad. Åbo är ett resmål för kulturälskare. Staden är vackert belägen vid vattnet och Aura å är Åbos pulsåder. Ån klyver stan mitt itu och dess strand kan liknas vid Åbobornas vardagsrum, inte minst sommartid. Direkt efter att vi kommit av båten gör vi en stadsrundtur med lokalguide där vi får se det mesta av Finlands äldsta stad bl. a. Åbo slott och domkyrkan som är Finlands nationalhelgedom. Vi fortsätter sedan vår resa mot nordost genom det natursköna insjölandskapet till Tammerfors, Tampere på finska. Efter uppehåll för lunch väntar en ny intressant guidad rundtur i Tammerfors som av många kallas för Finlands vackraste stad. Vi ser bl a forsen Tammerkoski, parken Koskipuisto, hus med röda tegelväggar som kantar forsen och bron Hämeensilta med sina statyer av Wäinö Aaltonen. Ovanstående speglar stadens historia, istiden bildade forsen, forsen skapade Finlands första industristad, industrin gav välstånd för byggnation av borgarhus, den vackra bron samt parker och statyer. Efter en dag med många intryck checkar vi in på centralt belägna Cumulus Hotel Koskikatu där vi också äter kvällens gemensamma middag.



**Dag 3.** Glada och mätta efter frukosten åker vi en båttur med Finska Silverlinjen mellan Tammerfors och Lempäälä. Under några timmar njuter vi av den vackra naturen. Eftermiddagen ägnas åt ett besök på Iittala Glascentrum. Här får vi bl.a. se flera legendariska Iittala-klassiker, glasblåsning och får även tid till shopping i fabriksbutiken.

Vi fortsätter sedan till Helsingfors som är en vacker, promenadvänlig och trendig stad med kulturella intryck från både öst och väst. Här hittar du allt från pulserande designkvarter till unika barer och caféer. Varför inte ett besök på Mumincafé. Vårt hotell heter Scandic Park Helsinki. Vi checkar in och äter gemensam middag.



**Dag 4.** Efter en god frukost på vårt hotell gör vi en rundtur i Helsingfors på ca tre timmar. En lokalguide ger oss en intressant berättelse om staden samt visar oss de mest kända sevärdheterna såsom Sibelius monument, Tempelplatsens kyrka och Senatstorget m.m. Därefter ges tillfälle till egna strövtåg och shopping i huvudstaden. Helsingfors som har flera stora varuhus och affärer som är värda ett besök. Runt Esplanaden finns också många trevliga caféer, barer och pubar att slå sig ned på och vila benen en stund. Kl 17.00 avgår Silja Lines färja mot Sverige. Vi äter och dricker gott från middagsbuffén ombord och har sedan hela kvällen till att umgås, dansa, handla tax-free och ha trevligt tillsammans. Efter det väntar en god nattsöm i våra hytter.



**Dag 5.** Vi njuter av den vackra svenska skärgården samtidigt som vi äter av den goda frukostbuffén i lugn och ro före ankomsten till Stockholm som beräknas vara kl 9.45. Med många trevliga minnen från vår resa i de tusen sjöarnas land intar vi våra platser i bussen och påbörjar vår resa mot våra hemorter i Småland. På lämpliga platser rastar vi för lunch och kaffe.



**Pris: 5 390 kr.** I detta ingår: Resa i modern helturistbuss, färjeresor, 2 övernattningsnätter i insides dubbelhytt, 2 övernattningsnätter i dubbelrum, 4 frukostar, 2 middagar, 2 middagsbufféer inkl. dryck, rundtur med lokalguider i Åbo, Tammerfors och Helsingfors, båttur Tammerfors - Lempäälä, entré till Ittala Glascentrum och Tempelplatsens kyrka samt reseledare/guide. Tillägg enkelrum 1050 kr och enkelhytt 230 kr. *Priset är baserat på minst 35 resenärer.*

Reseskydd: Kontrollera med ditt försäkringsbolag så att reseskydd ingår i din hem/villaförsäkring.

Avresa: Ryd 8:00, Älmhult 8:30, Traryd 9:00, Ljungby Busstation 9:40, Lagan Stationshuset 10:00, Växjö Resecentrum/Kyrkomuren 8:30, Ryssby 9:15 Upphämtningsplats kommer att anpassas och kompletteras efter resenärernas lämpligaste påstigningsort.

**Anmälan till Gunnar Andersson, tel 070-5683807 mail [gunnar@ryssbybygdensbuss.se](mailto:gunnar@ryssbybygdensbuss.se) eller**

**Lizzie Andersson, tel 0477-31828, 070-3002983 mail [andersson.lizzie@telia.com](mailto:andersson.lizzie@telia.com) eller**

**Roland Cronholm, Älgö tel 070-6364193 mail [roland.cronholm@hotmail.com](mailto:roland.cronholm@hotmail.com)**

**Anmäl snarast dock senast den 5 juli. "Först till kvarn" gäller då antalet deltagare är begränsat till en buss per resa.**

*Kom ihåg att ta med det europeiska försäkringskortet och pass eller nationellt ID-kort. Finlands valuta är Euro. Packa gärna en liten väska (handbagage) med bara det som du behöver för båtresan mellan Sverige och Finland. Legitimation måste medtagas.*