

SPF Seniorerna Orsa på hemlig resa 24 augusti 2016

55 personer tog tillfället i akt och äntrade bussen som skulle ta oss ut på en hemlig resa. Förväntningarna är alltid högt ställda när det gäller de reseansvarigas utbud av resor. Denna morgon var också vädret på vår sida med solsken hela dagen. Som vanligt gissades det vilt om "vart är vi på väg". Oddsens pekade åt att väster ut mot Värmland kanske var en bra gissning men efter ett extra varv i Noretrondellen blev frågetecknen bara fler. Att vi var på väg söderut började alltmer stå klart men att det blev Faluvägen från Rättvik ställde många idéer på ända.

Väl i Falun blev det vägen mot Hedemora som gällde och slutligen avslöjades delmålet som var

SkedviBröd i Stora Skedvi. Väl där fick vi lite historik om företaget som började på 50-talet i gamla mejeriet med att vedugnsbaka knäckebröd. Leksandsbröd tog sedermera över fabriken och 2013 lade man ner fabriken, skrotade ugnar och maskiner samt tog hem tillverkningsen till Leksand. Det var vår guide Jonas som berättade om den kraftsamling som gjordes av privatpersoner och företag för att bygga upp verksamheten igen och den långa vägen som ledde fram till det Kulinarium som vi nu skulle få besöka och även dricka kaffe och mjukbulle med smör.



Kulinariet, eller saluhallen vägg i vägg med Visthusboden är man mitt i produktionen av SkedviBröd, och samtidigt som man sitter och fikar kan man även ställa frågor till bagarna.



En väldigt fin, ljus och trevlig saluhall har nyligen iordningställt där det fanns mycket att köpa.



Det mesta av kött-, mejeri-, ost och övriga produkter kommer från trakten. Mjolk som kommer från grangården buteljeras och säljs över disk. Det finns mycket att berätta om anläggningen och deras framtidsutsikter men nu var det dags för den korta färden till Stora Skedvi kyrka.



Vi fick höra kyrkans historia och även titta på klädesplagg avsedda för olika mässor och andra ändamål. Därefter fortsätter färden via Hedemora till Fagersta och Fagersta Brukshotell för lunch och kaffe.



Längs en slingrig väg utmed sjön Åmänningen kommer vi snart fram till Engelsbergs Bruk där vi ska få en inblick i järnhanteringen på 1700-1800 talet. Bruket anlades 1681 och är ett av UNESCOs 15 världsarv i Sverige och återfinns på deras lista över världsarv.



Eftersom vi var så många delades vi upp i två grupper med en guide i varje. Vår guide blev Thomas som tog med oss till den helt nyuppförda konferensanläggningen som ägaren Nordstjernen genom Ax:son Johnson låtit uppföra.



Vidare till smedjan och gamla kontoret som för övrigt flyttats från Björbo till Engelsberg.



Vi fick också en grundlig genomgång av den masugn, mulltimmerhytta som uppfördes 1779 och lades ner 1919. En rostugn uppförd omkring 1880 blev också föremål för visningen.



Så samlades alla i bussen och lottförsäljningen började innan det var dags att åka igenom det spöklika område som var centrum för den största skogsbranden i modern tid. Branden statade 31 juli 2014 genom en skogsmaskin som arbetade i området.



Nu
var
siktet



inställt på Buskåkers värdshus i Borlänge och det sista kaffestoppet för dagen. Det förrättades även lottdragning innan hemresan påbörjades.

Ju närmare Orsa vi kom, ju mer förstod vi att denna resa också har ett slut. En fantastisk fint arrangerad resa som slutar med att solen drar sig tillbaka över Holen och molnen blir mörkare. Ett stort tack och en spontan applåd till Kenneth, Margareta och Magnus som var vår chaufför.

Text och foto Hasse Ekström