

SPF Seniorerna Orsa på dagsutflykt 27 april 2016

Vi äntrar bussen kl 8 på onsdagsmorgonen för resa till Vansbro och ett besök i Lokstallarna.



Väl i Vansbro började vi med kaffe och macka på Vårdshuset Flottaren innan vi gick till Lokstallet och tittade på Gunde Svans prissamlingar och diverse utrustning, ett intressant litet företagarcentrum med turistbyrå i samma byggnad.



Efter det studiebesöket gick resan vidare till Tillmans på Grangärde musteri. Vi fick berättat för oss att det hela startade 1979 och har sedan bara vuxit. Enorma mängder bär och frukter skördas varje år för att bli råvaror till olika sorters produkter. Genomgående ekologiska produkter som saft, must, marmelad, sylt och gelé stod på produktionslistan.



Förra året, 2015, uppfördes nya hallar med siktet på att automatisera och producera ännu mer produkter. Vi fick därefter tid att handla i

gårdsbutiken, som även inrymde ett café, innan det var dags för avfärd mot Ludvika.



5 km utanför Ludvika ligger Räfsnäsgården, vackert belägen vid sjön Haggen. Där var det dukat för lunch som bestod av förrätt i form av sill med tillbehör för den som önskade eller leksandsskinka med potatispuckar alternativt köttbullar med potatismos och sallad. Mycket mat och välsmakande och avslutades därefter med kaffe o kaka.

Mätta och belåtna ställer vi därefter kosan mot Insjön via Borlänge.

Insjön, var tänkt som en bensträckare men där gjordes en del inköp hos Clas Ohlson med flera kringliggande butiker innan det var dags för fika på Blanchs Café på Hjultorget innan vi åkte vidare.



Efter ett snabbstopp för inköp av bröd på Leksandsbröd, var vi på väg hemåt.

Stämningen var god och lottdragningen gick som smort. Vi närmade oss snart Holen och Orsasjön som inte visade upp sin bästa sida, som vi är vana vid, utan mörkgrå och tråkig.

Vi drygt 40 personer som var med på resan tackade chauffören Magnus Andersson och resefixarna Vernerssons med en stor applåd och konstaterade att det snart är dags igen.

Text och foto Hasse Ekström