

Från Orsa till Beirut på en timme, 25 april 2016

SPF Seniorerna Orsa höll sitt ordinarie månadsmöte för april där omkring 100 medlemmar infunnit sig. Mötet inleds med rapporter från föregående möte.

Det informerades om att ett 50-tal medlemsavgifter fortfarande är obetalda. Nytt för i år är att Riksförbundet kommer att skicka ut två påminnelser och vi hoppas att det föreligger glömska eller annan naturlig förklaring till varför man inte hunnit betala i tid.

Det upplystes om att det inte blir någon utflykt den 30/5 i samband med månadsmötet som tidigare sagts utan det hålls som vanligt på Hembygdsgården. Modevisning och musik utlovas enligt säker källa.

Vi som vill sjunga i kör är välkomna till Mora SPF.

Vidare berättades det om förestående resor och utflykter. Närmast på tur är resa till Vansbro och Grangärde Musteri m fl strandhugg nu i dagarna.

Resa till Söderhamn med bowlingen den 26 maj. Beträffande bowlingen meddelades att Faxligan upphör och vad som kommer att ske istället är oklart.

Boulen har börjat och söndag, tisdag, torsdag klockan 10,00 är banan öppen för spel. Alla är välkomna att prova på.

Årets upplaga av Hjärnkoll drar igång i Falun den 2 juni där alla föreningar möts i sitt distrikt och ett segrande lag går vidare till riksfinal.

Det förvarnades om hemlig resa i augusti, så håll ögonen öppna, kanske kolla på vår hemsida.

Som avslutning på informationerna uppges att Swedbank kommer att slå igen butiken i Orsa för gott. När det skall ske framkom inte enligt vår källa.

Nu var tiden kommen för dagens gäst att presentera sig och berätta om sina upplevelser runt om i världen. Peter Semneby kom som 1-åring tillsammans med sina föräldrar till Orsa och blev sedan kvar där tills han gick ut gymnasiet i Mora. Gjorde militärtjänst i Uppsala och utbildades till att tolka ryska. Hann med civilekonomutbildning i Stockholm innan det var dags att med ett stipendium i bagaget åka till USA i flera omgångar, senast John F Kennedy School på Harvard-universitetet.



Efter handläggartutbildning på UD bar det av till Moskva, Kiev, Bonn samt åter till Stockholm. Nu följde flera internationella diplomatiska chefsjobb för OSSE (Organisation för säkerhet och samarbete i Europa) i Lettland och Kroatien samt för EU i södra Kaukasus.

Han upplevde också det rysk-georgiska kriget 2008 på nära håll. Var Sveriges



ambassadör i Afghanistan 2012-2015 och är idag chargé d'affaires i Syrien parallellt med jobbet som ambassadör i Libanon. Peter Semneby bor idag i Beirut och var vänlig nog att komma till vårt månadsmöte och berätta om sina upplevelser.

Vår ordförande Bernt Westerhagen tackade för föredraget med att överlämna en present.

Kaffe och lottdragning stod sedan på programmet innan ordförande tackade de närvarande för visat intresse.

Text och foto Hasse Ekström