

Årsmöte hos SPF Seniorerna Orsa, 29 februari 2016

SPF Seniorerna Orsa höll sitt årsmöte på måndagen den 29 februari i Orsa Hembygdsgränd.



Omkring 100 medlemmar hade sluttit upp när ordförande Bernt Westerhagen hälsade de närvarande välkomna till årsmötesförhandlingarna som inleddes med en tyst minut för de som inte längre finns bland oss.

Att leda dagens möte valdes Björn Sinders och till sekreterare valdes Mona Lindh. Till justerare och rösträknare valdes Mats Andersson och Mats Karner.



Verksamhetsberättelsen vittnade om att många aktiviteter, resor och utflykter hade skett under året. Julfesten är väl den som gör störst avtryck men frågor som rör vår hälsa eller hur vi lyckas i trädgården eller varför inte musikslag som Rock ´n Roll mfl. Utflykt till Högståsens fäbod samt modevisningen är ytterligare något man minns.



Efter att verksamhetsberättelsen, resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse genomgått beviljades styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2015. Årsavgiften för nästa år, 2017, höjs med 10 kronor till 230 kronor. Kostnaden för fika och macka vid månadsmötena höjs till 40 kronor per person.

Så var det dags för personvalen. Antal styrelseledamöter skall vara totalt 7 st, ordförande plus 6 ledamöter. Till ordförande omvaldes Bernt Westerhagen för 1 år, Karin Olmåns-Hållén fyllnadsval på ett år. Styrelsen kommer därefter att ha följande ledamöter: Ordf. Bernt Westerhagen, Mona Lindh, Gun Nord, Bert Sars, Karin Olmåns-Hållén, Kristina Westerhagen samt Bengt Hållén. Övriga funktionärer valdes helt enligt valberedningens förslag. Inga övriga frågor fanns varför ordförande förklarade årsmötet avslutat.





Det var så dags för Anders Hanser, som föddes 1945 i Orsa, att berätta om sin fantastiska resa som Bildspelman.

Med massor av utmärkelser han fått och alla resor han gjort känns det lite svårt för en oinvigd att greppa det gigantiska material han tagit fram. Men nu ges chansen att på hemmaplan kunna ta del av Anders Hansers produktion på Röda Kvarn i Orsa onsdag 2 mars kl 14 och kl 19.

Efter denna fantastiska berättelse var det dags för kaffe, semla och lottdragning vilket fick bli ett avslut på dagen.



Text och foto Hasse Ekström