

SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergen

”Utan historia ingen framtid”

1978 – 1987 Föreningen bildas och vänföreningar etableras

Föreningen bildas den 13:e maj 1978 av 42 medlemmar under namnet

Brandbergens Pensionärsförening med föreningsnummer 397.

Förste ordförande blir Tor Högberg och föreningen ansluts till SFRF

(Sveriges Folkpensionärers Riksförbund, bildat 1939)

SFRF hade godare kaffe på sina möten än vad PRO hade påstås det.

Kontakter togs med Pargas Svenska Pensionärsförening i Finland som blev vänförening 1981.

Medlemstillströmningen från Västerhaninge och Handen vid mitten av 1980- talet gjorde att Brandbergens Pensionärsförening bytte namn till **Haninge Pensionärsförening** och skaffade en egen fana med texten SFRF Haninge. Fanan invigs av Biskop Krister Stendal den 19:e november 1985 med sång av Brandbergsskolans elever.

Samma år bildas också vänförening med Ishøj i Danmark och ett triangel möte mellan de tre föreningarna ordnades i Haninge.

Föreningsmötena hölls i Brandbergsskolan och så småningom i en lokal på Vädurens gata 219. Årsavgiften var 35 kr.

1988- 1997 Föreningen delas upp och styrelserna växlar

Den 13:e maj 1988 firar föreningen 10- årsjubileum på restaurang Najaden i Handen.

Det bjöds på Biffstek med rödlök samt underhållning framförd av ”Ljusglimtarna

Slocknade Stjärnor”. Även medlemmar från vänföreningarna Pargas och Ishøj deltog.

Medlemsantalet är nu 434 och Västerhaninges pensionärer beslutar sig för att bilda en egen förening under namnet ”SPF Runstenen”, dit 79 medlemmar söker sig.

En ny förening i Handen förbereds också, som kommer att få namnet ”SPF

Handens seniorerna” med 131 medlemmar.

Kvar i Brandbergens Pensionärsförening blir 224 medlemmar och 1994 flyttar man till en ny lokal på Jungfruns gata.

Samverkan med övriga föreningar fortsätter och i april 1996 inköps en ny gemensam fana med texten SPF Haningeföreningarna.

1998 – 2007 Styrelsearbetat utvecklas och elektroniken gör sitt intåg

1998 börjar man uppvakta medlemmar som fyller 70 år med födelsedagskort, sedan vart femte år med kort och blomstercheck.

20- årsjubiléet firas på Midgård i Handen. Meny består av gravlaxtoast med hovmästarsås, gödkalvsstek med gräddsås samt kaffe med hallontårta. 196 personer deltog och alla tre föreningarna var med. Antalet medlemmar är nu 348.

Efter millennieskiftet var det dags att byta ordförande. Det kunde gått på tok om inte nyinflyttade Birger Norberg ställt upp som ordförande på ett år, som skulle bli tre.

Vid årsskiftet 2003 bestämmer årsmötet att byta föreningens namn till **SPF Vendelsö Brandbergen**. Kommunbidraget sänks och för att kompensera detta börjar föreningen ta betalt för studiecirklar och inför sponsring i form av reklam i medlemstidningen, som efter en tävling byter namn till "Medlemsbrevet". Styrelsens arbetssätt moderniseras och flertalet arbetsområden flyttas från ombud till styrelsemedlemmar.

En ny fest, Noblessfesten införs.

Föreningen skaffar sig uppkoppling mot internet och öppnar hemsida. Ny ljudanläggning och datorer anskaffas med hjälp av projektbidrag från kommunen.

Antalet medlemmar 2007 är nu 471, dubbelt så många som 1992 och SPF är en organisation i tiden.

2008 – 2018 Föreningslokal förvärvas och årsmöteslokal skapas. Facebook införs

Vid årsskiftet 2007-2008 flyttar SPF Vendelsö Brandbergen in i egen lokal på Albatrossvägen. Föreningen har nu tillgång till 132 kvm för egna aktiviteter och dessutom tillgång till samlingslokal för årsmöten och månadsmöten genom Katolska kyrkans försorg. Upp till 130 personer kan nu träffas samtidigt.

Föreningen firar 30-årsjubileum med 102 deltagare i Restaurangskolan Riksäppet. Bruno Picano och hans dotter underhöll med musik. Meny imponerade med västkust-toast med vitt vin, kalvstek och gräddsås med rött vin samt kaffe med kaka och avec. 2008 startas PUB-verksamheten. Vi gör den första seminarieresan.

2009 gör vi vår första hemsida. Vi börjar också fira Nationaldagen den 6 juni.

2015 får vi vårt nuvarande namn, **SPF Seniorerna Vendelsö-Brandbergen** och nuvarande logotyp skapas. Samma år gör Facebook sitt intåg i föreningen.

2018 – 2023 Föreningens arbete präglas av Coronapandemin.

40-årsjubiléet firades på restaurang Winn i Handen med middag och dans till musik av en 7-mannaorkester Mississippi seven. Meny bestod av laxtarta, Black and White samt crème brûlée. Ca 120 personer deltog. Vi firade även med öppet hus, konstutställning, och andra aktiviteter.

2020 förändrade coronapandemin föreningens arbete. I mitten på mars sattes samtliga aktiviteter på paus. I maj lättades rekommendationerna och vi kunde träffas utomhus med avstånd. Styrelsen hade digitala styrelsemöten. På hösten sattes aktivitetsrekord i kulturpromenader och kulturvandringar.

Först hösten 2021 kunde vi starta upp våra verksamheter. 2020 och 2021 fick våra medlemmar poströsta inför årsmöten med begränsat antal deltagare.

Hösten 2021 återupptogs månadsmötena i ny lokal i Jesu Kristi Kyrka, Handen.