

## Vår Bornholmsresa tisdagen den 20 juni 2017

### denna gång en tur runt den södra delen

Det gällde att stiga upp tidigt då bussen ankom 6.45 till Dalby, Genarp och Veberöd några minuter senare.. Färden gick till Ystad.

Där bordade vi snabbfärjan "Leonora Christina". Färjan är en av världens största och snabbaste katamaran-färjor. Överfarten tar cirka 80 minuter.

Vid ankomst till hamnen i Rønne möter vår guide Jörgen (som även guidade vår förra resa på ön) upp.

Jörgen hälsar oss åter välkomna till Bornholm och vi börjar med att åka runt i Rønne centrum innan vi åker vidare mot Knudsker. Vår kurs är östlig och det första etappmålet är *Almindingen*, som både utgör mitten och toppen på Bornholm.

Almindingen är utan tvekan en av Danmarks märkligaste skogar. I sin nuvarande form är skogen relativt ung, men här och var finns rester av den urskog bestående av flera hundra år gamla ekar, som dominerade fram till tidig medeltid, då skogen mer eller mindre skövlades, eftersom man behövde enorma mängder prima virke för byggandet av framför allt krigsfartyg.



Vid Bornholms mittpunkt viker vi norrut och åker genom många vackra orter bl.a. stannar vi till vid och vördnadsfullt hälsar på *Helligkvinden* på vägen till Svaneke.

*"Solen skiner först i Svaneke"*



I Svaneke med sin idylliska atmosfär intager vi dagens lunch.



Vid torget ligger restaurang "Bryghuset"



Svaneke räknas som öns mest idylliska Stad på grund av sin gamla, välunderhållna terassbyggnad, som smälter väl in i landskapet.

Bryghuset har även ett minibryggeri där man tillverkar färsköl...



Innan vi startar med lunchen får vi en ölprovning där värdshusvärderna berättar om ölframställningen och företagets affärsidé...



Vårdhusvärden var mycket intressant att lyssna på. När man hörde värden berätta hur de går tillväga för att ta fram de olika ölsorternas smaker, desto bättre smakade våra ölprover...



Nu är ordspråket:

**"När smakar en Tuborg bäst? Hver gang"**

**Tveksamt!**



Vi testade 4 olika sorters hembrygd öl...





har en lang...  
et strejf af grønt græs  
af eftersmag med kort so  
bitterhed. Und

...Vi bara  
njuter av  
det  
goda...



**...efter dessa goda öl står borden dukade till oss i restaurangdelen på Bryghuset...**



**...här blir vi serverade  
”dansk äggkaka  
med fläsk, purjolök  
och hemmagjord ölsenap...**





...mätta och belåtna, efter gjorda inköp ger vi oss vidare ner till Svaneke's rika konsthantverkarliv för att följa arbetet i de olika verkstäderna, bland annat vid *Glas-torget* beläget mellan torget och hamnen...



...välbehövlig  
Midsommardryck...





...vägen till Glastorvet  
och hamnen...



...vi  
tittar  
in  
hos  
Glas-  
blåsarna...



...innan vi åker vidare berättar guiden om detta märkliga spel där man tävlar med höns...

# Hønseskidning

Onsdage kl. 19

Lørdage kl. 13



Lodder kan købes hos Bulow glas hver dag

Eller i Brænderigængen ved banen 1/2 time før start.

Pris pr. nummer kr. 10.-



Man köper ett eller flera lottnummer  
i butikerna till motsvarande nummer på gatan...

När speldagen kommer  
släpper man en höna på  
markens speltavla. Hönan  
trippar runt på numren  
och på det nummer som  
blir belagt med hönans  
avföring vinner...



**...färden går vidare och vi passerar Aarsdale som ligger vid kusten på vår färd till Nexö. Nexö är Bornholms näst största stad. Från Nexö går vår färd via kusten till badorten Dueodde där vi gör ett stopp för att besöka Bornholms sydligaste punkt med en fantastisk badstrand...**



**...på väg till sandstranden...**







...en vilopaus på stranden är underbart...



...något badande blev det inte denna gång, men vi återkommer kanske!

Nästa stopp blir en populär café och vingård...



...här intog vi något  
gott  
att dricka och en  
välbehövlig paus...



..här fanns mycket gott att svalka sig med...



...underbart, vilket fint väder...



...vi tar hand om ogräset som bara växer!





...efter lite avkoppling åker vi vidare mot Rönne och får lite tid att besök en kyrka i AAKirkeby...





Den dominerande byggnaden är *Å Kirke*,  
som torde vara öns äldsta stenkyrka.

Man tror idag att kyrkan var byggd lika mycket till  
försvarsändamål som för ett kyrkligt liv...





Ja, nu går det mot sitt slut för denna resa som varit gemytlig och intressant tillsammans med härliga och glada SPF:are.

***Tack alla, inte förglömma vår guide och chaufför!***

***På återseende!***