

Månads möten 2020

20200109

Text: Kjell-Åke Nilsson Bild: T Zeberg

På januarimötet fick vi möta bekant historieberättare från ett tidigare möte. Denna gång gav Bengt Liljegren oss en fascinerande levnadstäckning över John F. Kennedys liv. Berättelsen varvades med bilder och historier om Kennedyfamiljens liv.

Publiken lyssnade intresserat till ett skickligt föredrag i en timmes tid. Flera frågor ställdes i ämnet och Bengt avtackades med en stor applåd.



Efter att vi fikat på traditionellt sätt med landgång, kaffe och för många av oss ett glas vin inleddes det formella årsmötet. Gunilla Klarin valdes till ordförande och Tage Zeberg till sekreterare. Gunilla ledde förhandlingarna mycket effektivt och valberedningen hade gjort ett bra jobb så det tog cirka 20 minuter. Utöver formalia såsom val och budget utsågs enhälligt Ingvar Zetterberg till hedersledamot. Han var med när SPF Ribersborg bildades och har efter att han lämnat styrelsearbetet tagit del av de flesta aktiviteter. Efter mötet fick han en blombukett och en liten plakett att fästa på kavajen och höll sedan ett tacktal.

Kristina Backe stod för dagens underhållning; en resa i Evert Taubes fotspår. Hon gick ner från podiet och runt bland oss församlade under resan ut i Evert Taubes värld. Det blev en mycket angenäm underhållning där hon blandade musik och tal för att i våra tankar få oss med ut från Balzarsgatan 1



Dagens landgång hade påpassligt bland annat två sorters oss som pålägg. När vi fikat färdigt tog Josefine Enehall från Möllans ost efter lite strul med bildvisningen över mikrofonen. Hon började med ostens ursprung för ca 8000 år sedan i Egypten där ostframställningen var att se som ett sätt att konservera mjölk och ledde oss i snabba drag framåt i tiden. Bland mycket annat fick vi lära oss att det finns ungefär 2000 urskiljbara ostsorter i världen och att av dem är Gouda från Nederländerna den mest ystade i alla dess varianter. Den mest ostälskande nationen är numera Danmark där varje dansk konsumerar drygt 28 kg ost varje år och att vi svenskar ligger några kilo efter dem. Det blev en lättsam men ändå lärorik eftermiddag då vi kunde lägga till nya kunskaper om ost utöver dem vi redan hade.

